



## Vrijwilliger Broodmaaltijd

Van half vijf tot zeven uur eens in de veertien dagen is er een broodmaaltijd op de dinsdagavond in het restaurant. Georganiseerd en begeleid door de welzijnsmedewerker voor de bewoners van Wonen met Zorg. Deze avond wordt erg gewaardeerd doordat er een gezellige en ongedwongen sfeer is. Er wordt een luxe maaltijd geserveerd en is net even anders dan de maaltijd op hun eigen appartement.



Voor deze activiteit zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het leuk lijkt om samen met de welzijnsmedewerker een broodmaaltijd te organiseren of om haar hierin te ondersteunen.

Tafels dekken, uitserveren, bewoners halen en brengen, een praatje maken etc. Ook eigen inbreng is welkom.

Heb je interesse? Stuur mij dan een mailtje [s.vd.stel@heemzicht.nl](mailto:s.vd.stel@heemzicht.nl)